



MARANATHAKERK

Giessenburg PKN gemeente



NB zondag 26 maart 2023

Vandaag zondag 26 maart gaat in de morgendienst Ds. A. Driebergen uit Noordeloos voor.

Muzikale medewerking wordt verleend door organist Hans Dubbeldam.

Volgende week zondag 2 april hoopt in de morgendienst Ds. L. de Jong uit Berkel en Rodenrijs voor te gaan.

Collecte

De opbrengst van de eerste collecte is voor Kerk in Actie – Bangladesh: Kansen creëren voor jongeren.

De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

-toelichting op de eerste collecte

–Kerk in Actie 40 dagentijd – Bangladesh: Kansen creëren voor jongeren

De 5^e collecte in de 40 dagentijd campagne van Kerk in Actie is bestemd voor jongeren in Bangladesh. In dat land is de werkloosheid onder jongeren hoog. Een van de oorzaken is dat veel opleidingen in Bangladesh niet goed aansluiten bij de arbeidsmarkt is. Zo is er een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden er jongeren uit het buitenland aangetrokken om dat werk te doen. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren een leer-werktraject aanbieden, bijvoorbeeld als elektricien, reparateur van motorfietsen, computerspecialist, kleermaker of meubelmaker. Vervolgens worden ze begeleid naar werk of krijgen ze ondersteuning om een eigen bedrijf kunnen starten. Met uw bijdrage in de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie en geeft u jongeren in Bangladesh de mogelijkheid om een toekomst op te bouwen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website: kerkinactie/40dagentijd

Bloemen

De bloemen van zondag 26 maart gaan met onze hartelijke felicitaties naar Wim en Marry Heijkoop voor hun 50 jarig huwelijksjubileum.

De bloemen worden weg gebracht door Lijda Aantjes.

Liturgische schikking

Tijdens de veertigdagentijd is er weer iedere week een liturgische schikking die aansluit bij de lezingen en het thema 'Uit liefde voor jou'. Deze week lezen we Johannes 11: 1-4,17-44 In de kringloop van het leven moeten we ook afscheid nemen. In het verhaal is een broer gestorven en wordt troost geboden. Een fijn gebaar. Dan komt Jezus. Hij spreekt over leven. Dat kan Hij, want Hij is de opstanding zelf. En wij? Wij mogen leven vanuit dit geloofsvertrouwen!

-meditatieve tekst

Cirkel vol

Ogenschijnlijk dode bloemen

Zijn levende herinneringen

Liefde voor jou

Geloofskracht

De spanningen in huis lopen op. Pasen, kermis in het dorp, een feestje dat gevierd moet worden. We vliegen elkaar in de haren en om de rust te bewaren, gaan de teugels strak.

Als tegenprestatie krijg ik te horen dat van mij ook nooit wat mag. Maar wat als je wel wat zou mogen en je alle vrijheid had? In Galaten 5 kun je lezen dat we geroepen zijn om vrij te zijn (vers 13), maar dat betekent niet dat we maar kunnen doen en laten wat we willen. Je mag doen wat je wilt, zo lang je een ander maar liefdevol dient. Je moet je daarbij laten leiden door de Geest en niet door je eigen wil. Genoemd worden dan de vruchten van de Geest. Als je de dingen doet met liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid en zelfbeheersing zul je je gesteund weten door die Geest. Dan kun je niets gebeuren.

Ben je dan vrij? Worden hier niet de zoveelste regels opgesteld? Als je niet dit, dan dat? Natuurlijk mogen we het begrip vrijheid hier veel breder trekken dan het systeem van regeltjes en wetten dat wij gecreëerd hebben om de goede orde te bewaren. Natuurlijk zijn we vrij. We hebben de keus, we kunnen onze eigen gang gaan. Alleen degene die hiertegen protesteert zal zich onvrij voelen. Je kunt je echter serieus afvragen of zo iemand zichzelf of een ander liefdevol wil dienen. Wie geen moeite heeft met deze regels is beslist vrij; wie dat wel heeft moet zich nog maar eens bedenken of zijn leven wel is zoals God het bedoeld had.

Vriendelijke groet, Yvette Pors

Dames van het goede leven

Op 31 maart komen we weer samen om 20:00 rond een thema. We, dat zijn alle vrouwen tussen de 30-50 (ongeveer) die zich aangesproken voelen door God, het leven en elkaar. We praten over de rol die we nemen, ons werk, ons gezin, ons geloof. Welkom als je hier ook je vragen en ideeën bij hebt!

Paasontbijt

'Aan tafel' zijn we welkom en is er plaats voor iedereen'
Met elkaar willen we op **zondag 9 april** voor de Paasmorgendienst ontbijten in de Stigt om 08.30 uur. Eet u/jij met ons mee? Ook de kindernevendienst kinderen en Jeugdkerkers welkom! Geef je dan op via het formulier dat in de hal van de kerk ligt of mail naar de scriba scriba.pkngiessenburg@gmail.com of bel naar Corine Groffen 06 57317530 of Corry vd Berg 0184-659916

Voor het ontbijt vragen we die morgen een eigen vrijwillige bijdrage.

AAN TAFEL



Paasgroet verspreiding

Zaterdag **1 april** is de huis-aan-huis verspreiding van de Paasgroet in ons dorp. De start is om 10.00 uur vanuit de gereformeerde kerk. We zullen samen bidden voordat we op pad gaan. We zullen dit jaar een Paasgroet kaart rond brengen met een tulp. Wellicht wordt u telefonisch benaderd. Wilt u helpen bij het rondbrengen geef dit dan door aan de scriba Corine Groffen scriba.pkngiessenburg@gmail.com tel. 06 57317530 We hopen op een zeer grote betrokkenheid. Neemt u ook een extra tasje mee om de tulpen te kunnen dragen.

Rommelmarkt

Dit jaar gaan we weer met elkaar een rommelmarkt organiseren. De rommelmarkt is op 10 juni. We gaan het ophalen weer hetzelfde doen als de vorige keer; donderdag 8 juni (vanaf 17:30) huis-aan-huis ophalen, vrijdag 9 juni alles sorteren en neerzetten en zaterdag rommelmarkt.

Midden mei en begin juni gaan we ook weer loten verkopen.

We hebben u en jou heel hard nodig, dus wilt u dit in de agenda zetten? Sowieso wordt het gezellig, maar ook hopelijk een mooi resultaat voor het goede doel en de kerk!

Ad, Camiel, Arie, Kees, Leonie en Mireille

Meet Me Sportavond

Op zaterdagavond 1 april organiseert Meet Me een sportavond in Asperen! Het plan is om in een sporthal allerlei teamsporten te doen. Ook deze keer is er veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Vooraf kunnen we gezamenlijk eten en na het sporten gaan we borrelen. Opgeven kan t/m 28 maart. Zie verder de site <https://meetmevijf.jouwweb.nl/> Groeten van Meet Me, het netwerk voor christenen tussen de 25-45 jaar.



Beschikbare hulpdiensten

Iedereen kan in een situatie komen, waarbij hulp nodig is. Soms ontbreekt voldoende hulp en ondersteuning en/of ontbreken financiële mogelijkheden. Als u hulp nodig heeft dan kunt u altijd contact opnemen met de Diaconie zodat zij met u kunnen kijken welke mogelijkheden er geboden kunnen worden. Hieronder vindt u een aantal organisaties waar u met een hulpvraag terecht kunt.

Diaconie Gereformeerde Kerk Giessenburg	diaconie.pkngiessenburg@gmail.com	06 - 51 52 76 90
Diaconale hulpdienst	hulpdienst@giessenburg.nl	0184 - 65 13 88
Sociaal Team Molenlanden	sociaaloket@jouwgemeente.nl	088 - 75 15 100
Voedselbank Giessenlanden-Zederik	leenenwilverhaar@msn.com	06 - 45 55 27 79
Stichting Schuldhulpmaatjes	shmmolenlanden@gmail.com	06 - 12 68 44 83
Stichting Welzijn Molenlanden	info@welzijnmolenlanden.nl	085 - 00 66 089
Stichting Anders	ivanhoorne@stichtinganders.nl	06 - 22 15 02 91

Giften/collecte

U kunt uw gaven via de QR code geven. Gebruik hiervoor de app.



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Data ter herinnering

31 mrt	Maandsluiting in Bredero's Hof, aanvang 19.00 uur
	Voorganger Ds. J.M. Menkveld
31 mrt	Dames van het goede leven
1 april	Verspreiding Paasgroet, 10.00 uur
1 april	Meet Me sportavond
2 april	Kindernevendienst en Jeugdkerk
4 april	Moderamen overleg
9 april	Paasontbijt in de Stigt, 08.30 uur
13 april	Kerkenraad
14 april	Dames van het goede leven
16 april	Kindernevendienst en Jeugdkerk
20 april	Geloven op donderdag

*De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 2 april
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 31 maart 20.00 uur inleveren bij de makers van de
nieuwsbrief. E-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com*